

ÅRETS
HEMBYGDS-
KALENDER 2024



ÖRKELLJUNGA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

ÖRKELLJUNGA HEMBYGDSFÖRENINGENS ORGANISATION 2023

Styrelse

Bengt Andersson
ordförande
Bengt Hammarstedt
vice ordf., sekreterare och kassör
Petra Brodén
Nils Rosenlund
Göran Knutsson
Thommy Thörnkvist
Lena Nilsson

Revisorer

Kjell-Åke Elofsson
Magnus Björk, *suppl.*

Valberedning

Tommy Wallstedt, *ordf.*
Annika Jönsson
Göran Knutsson

Rustmästare

Anders Hagström

Verksamhetsledare

Emelie Andersson

Medlemmar

149 st. inkl. Hedersmedlemmar.

Layout & Originalproduktion
Bengt Hammarstedt

Ansvarsområden

Juridiska ärenden

Bengt Andersson

Ekonomiska ärenden

Bengt Hammarstedt

Marknadsföring

Emelie Andersson, Bengt Hammarstedt

Medlemstjänst

Emelie Andersson, Bengt Hammarstedt

Lotterier Emelie Andersson IT , Hemsida , Utställningar

& Guidning Emelie Andersson,
Thommy Thörnkvist

Aktiviteter Emelie Andersson;

Petra Brodén, Lena Nilsson

Miljö & Säkerhet

Nils Rosenlund

Sponsorer Styrelsen

Personal Bengt Andersson,
Bengt Hammarstedt

Byggnads- & säkerhetsfrågor

Thommy Thörnkvist

Föremålsregistrering Styrelsen

Hedersmedlemmar

Bengt Andersson, Henrik Hammar, Bo Hellström, Tomas Nilsson, Anders Persson, Arne Roos, Anita Söder, Tommy Wallstedt och Liss-Beth Örning

Fonder

Hembygdsföreningens arbetsutskott tillika styrelse för stiftelserna Bröderna Birkes Hembygdsfond, Elsa Kristianssons Hembygdsfond och Helga Falks Hembygdsfond.

Stiftelsernas styrelse

Bengt Andersson, *ordf.*
Bengt Hammarstedt, *vice ordf. och sekr.*

Nils Rosenlund, *ledamot*

Revisorer för stiftelserna

Claes Grundström, *aukt revisor, Helsingborg*

Ersättare: Peter Jelinek
aukt revisor, Klippan

Bengt Svensson, *Eket*

Ersättare: Mikael Gustafsson,
Ljungaskog

Styrelse för Bringéusfonden

Bengt Andersson, *ordf.*

Bengt Hammarstedt

Nils-Arvid Bringéus (*del av året*)

Revisorer för Bringéusfonden

Kjell-Åke Elofsson, Örskelljunga
Olle Nilsson, Örskelljunga
Magnus Björk, *suppl.*

Hembygdsföreningen

Adress: **Pl. 406,**
286 91 Örskelljunga
Tel: **072-387 99 70**
E-mail: **info@ingeborrrarp.se**
Hemsida: **www.ingeborrrarp.se**
Bankgiro: **945-0099**
Organisations nr: **83 76 00-0466**

Följ oss gärna på instagram och facebook: @ingeborrrarp

Värdshuset

Kent Ekstrand
Tel. 0705-742 190
E-post:
ingeborrrarpvardshus@gmail.com
www.ingeborrrarpvardshus.se

Bli medlem

i Örskelljunga

Hembygdsförening

genom att sätta in 200 kr på
bankgiro 945-0099.

Glöm inte att uppgge ditt namn,
postadress, telefonnummer
och e-postadress.



Ordförande har ordet

Fortsatt stabiliserad verksamhet

Under föreningens nu avslutade 92:a verksamhetsår, har verksamheten fortsatt att stabiliseras med en ekonomi i balans.

Muséets gynnsamma geografiska läge – enbart en kilometer från E4:an - underlättar för besökanden att upptäcka vårt museum med de olika utställningarna och dess föremål. Samtidigt som våra 11 byggnader erfordrar underhåll, ger de möjligheter till arrangemang med olika inriktningar och av olika storlekar.

Genom vårt värdshus attraherar vi besökanden utöver de, vilka enbart har museala intressen. Bortsett från i princip första kvartalet besöks friluftsmuseet av intresserade. Denna tillgänglighet möjliggörs av våra anställda verksamhetsledare respektive rustmästare. Stor betydelse för att kunna ge föreningen ekonomiska möjligheter till våra åtaganden, vilka krävs, för att bedriva verksamheten, är det ekonomiska utfallet av våra

fyra fonder – stiftelser - , vilka tillkommit genom donationer/gåvor för att ge föreningen sådant erforderligt ekonomiskt stöd.

Detta för att möjliggöra att föreningen skall kunna fortsätta utvecklas i omfattning och kvalitet. Vid våra återkommande arrange



mang, vilka väcker extra stort intresse är midsommarfirande, Ingeborrarsdagen samt

höst- respektive julmarknaderna , tangerar vi gränsen för hur många besökanden anläggningen kan ta emot.

För att under året möjliggöra den omfattande verksamheten, har vår anställda personal största betydelse. Liksom under föregående år, har verksamhetsledaren Emelie Andersson och rustmästaren Anders Hagström svarat för den dagliga driften, vilka jämte styrelsen haft som viktig samarbetspartner i krögaren Kent Ekstrand jämte hans personal.

Förutom den anställda personalen bidrar alla ideella krafter till att vi kan ta emot det stora antalet besökanden, vilka värdesätter den helhet, som vår anläggning erbjuder. Många besökande överraskas positivt av att finna en så välbelägen anläggning och i så fint skick, uppbyggd med stort inslag av ideella krafter, med stora möjligheter till en vidareutveckling. Genom dessa insatser kan vårt

VERKSAMHETSPLAN 2024

SYFTE

Föreningens uppgift är att inom Örkel-ljunga kommun bedriva och befärma hembygdsvärd och hembygdsforskning.

PLAN & MÅL2024

Ekonomi - Genom att utveckla våra aktiviteter och kampanjer öka intäkterna för framtida investeringar och underhåll av anläggningen.

Medlemmar - Öka medlemsantalet med 20%.

Samarbetspartners - Utveckla samarbetet med Restauratör, Hälsa med Hästkraft, Familjen Helsingborg, Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun.

Fastighetsunderhåll - Följa vårdplanen för anläggningens fastigheter, utrymmen och betesmarker.

Inventering - Fortsätta säkerställa nuvarande diarieförda föremål och samlingar.

Kursverksamhet - Utveckla kursverksamheten genom bl.a. nya samarbetspartners.

Marknadsföring - Implementera Ingeborrarp genom nyhetsblad, trycksaker, sociala medier, hemsida.

Gårdsbutik Utveckla utbudet på produkter.

Sponsorer - Utveckla sponsorverksamheten genom olika pakettlösningar och öka intäkterna med 20%.

museum hävda sig väl i konkurrensen med snarlika anläggningar i denna del av Skåne.

Liksom tidigare år hyr "Hälsa med hästkraft" Backstugan samt hyr Kent Ekstrand Vårds-
huset. Bo "Snickar Boa" Andersson har under året ställt ut sina egentillverkade, välgjorda trähantverksprodukter, till de besökandes stora uppskattning.

Vår gårdsbutik har fortsatt varit välbesökt med utökat öppethållande, vilket möjliggjorts genom att medlemmar "tjänstgjort" ideellt under lör.- och söndagar.

Under året har tre av föreningens hedersmedlemmar avlidit. De är hedersordföranden Nils-Arvid Bringéus samt hedersmedlem-

marna Rune Brännborn och Helge Persson, vilkas mångåriga insatser haft stor betydelse för föreningens under åren mycket positiva utveckling och Ingeborrarsgårdens upp- och utbyggnad.

Avslutningsvis vill jag som företrädare för styrelsen **tacka** hedersmedlemmars, övriga medlemmars, sympatisörers, sponsorer och övriga samarbetspartners målmedvetna, generösa, framåt riktande och välvilliga inställning till bevarande och vidareutveckling av föreningens anläggning och verksamhet.

Bengt Andersson
Föreningens ordförande



Denna skrift är styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023

Bengt Andersson, Bengt Hammarstedt, Nils Rosenlund, Petra Brodén, Thommy Thörnkvist, Göran Knutsson och Lena Nilsson



Välkomna till Ingeborrarps friluftsmuseum

När man kommer till Ingeborrarp slås man över hur vackert här är. Även om tiden står stilla och man känner historiens vingslag ligger utmaningen att möta besökarnas preferenser. För även om god mat, fina museum och trevlig butik kan stilla mångas mättnad behövs det mer och större grepp om framtiden.

Många pratar om att turistmål behöver vara skraddarsydda upplevelser. För Ingeborrarps del är förhoppningen att möta besökarna med upplevelser som har en kulturhistorisk anknytning och samtidigt lyfta naturen och dess anda. Det är inte för intet man känner av de människor och öden som bott i de olika husen och i området, och dessa historier och levnadsöden är lika aktuella idag och bör inte glömmas!

Besökaren ska erbjudas möjlighet till ökad kunskap kring bygdens kultur-, hembygds- och lantbrukshistoria.

Aktiviteter 2023

Den 23 juni arrangerades midsommarfirande med klädsel av midsommarstången i den ovanligt varma sommarhettan. Vi bjöds på ett mycket uppskattat dansuppträde av Örkeljungabygdens folkdanslag följt av ringdans kring stången med Anki Arvidsson och musikanter.

13 augusti var det dags för Ingeborrarpsdagen med utställare och teaterföreläsning med Originalen från Össjö. Vid Höstmarknaden 10 september gästades Ingeborrarp av veterantraktorer och flera utställare med hantverk, grönsaker, höstkransar, sylt och bröd. Vid arrangemangen fanns





smederna på plats i smedjan och visade hur det går till när järnet hettas upp och formas med hjälp av hammare och städ. Vi har även haft glädjen att få besök av Örkelljunga vävstugeförening, Sällskapet Nellorna, brödbakarna och Skånelin som kunnat visa upp traditionella tekniker under året.

Vid julmarknaden 9-10 december hade vi 37 utställare på plats och glädjen var stor över att snön dröjde sig kvar vid lördagens marknad. Bocken Sigge, Tomten, Luciatåget, kören och alla våra uppskattade funktionärer bidrog alla till den goda julstämningen. Söndagen bjöd på regn men i stugorna spreds värme och julstämning tack vara alla härliga utställare, besökare och vår genuina miljö.

Förvaltning av våra miljöer och byggnader under 2023

Nytt lager av falurödfärg har målats på Slätt-sjöstugan, Logen, Mangårdsbyggnaden, samt påbörjats på Stallet. Lysrör i museet har bytts ut till LED-lampor för att få ner energiförbrukningen. Panelen på Backstugans ena gavel har bytts ut och målats. Även halmtaket har lagats på Backstugan.

Det sattes upp elstängsel kring ena hagen för att kunna ta emot kalvar som betat på Ingeborrarp under säsongen. Får har också gått på Ingeborrarp under 2023. Djuren kommer tillbaka under nästa säsong och är en viktig del i att kunna hålla kulturlandskapet öppet.

Vi har påbörjat en inventering av föreningens samlingar och har som ambition att fortsätta arbetet med att digitalisera och fotografera samlingarna under 2024.

I övrigt pågår ständigt underhåll av anläggning och fastigheter enligt vår fastställda vårdplan.

Mycket av arbetet har genomförts av vår rustmästare med hjälp av ideella krafter från föreningens medlemmar.



Aktivitet i Slättsjöstugans lekrum



Lek och pedagogik

Våra miljöer och utställningar har i huvudsak riktat sig till vuxna besökare. Tack vare Stiftelsen Gripen kunde vi 2023 med hjälp av projektmedel utveckla verksamheten med projektet "Leehörnan". Genom att skapa en leehörna i en utav våra utställningslokaler ville vi på ett lekfullt sätt tillgängliggöra museet och bygdens historia även för den yngre besökaren.

Målet med projektet var att skapa ett utrymme som bjuder in till att leka "förr i tiden". Syftet med en sådan leehörna på Ingeborrarps friluftsmuseum är att bidra till lärande om historia genom leken. I samband med säsongspremiären öppnades dörarna till leehörnan som finns i Slättsjö-stugan.

Leehörnan kunde även användas under Hembygdsdagarna i maj när kommunens förskoleklasser kom på besök och fick uppleva hur man levde förr. Under två förmiddagar fick eleverna bland annat prova på att smida, leka som förr, träffa djuren, lära sig om hur man malde mjöl i en skvaltkvarn, samt kika in i Mangårdsbyggnaden och se hur man bodde förr. Två fina dagar när vi fick tillfälle att dela med oss av våra miljöer och se hur barnen fylldes med ny värdefull kunskap.





Ingeborrarpsgården

(Utdrag ur boken *Örkelljunga Hembygdsförening 75 år - Ingeborrarpsgården*)

Bynamnet Ingeborrarp återgår på kvinnonamnet Ingeborg, vars slutkonsonant g inte uttalades i dialekten. Slutledet -arp är den danska motsvarigheten till det svenska torp. Att ett kvinnonamn givit upphov till ett ortnamn är ovanligt, men kan sammanhånga med att byn tillhörde Bjärsgård, där kanske någon familjemedlem bar namnet.

Ortnamnet möter tidigast i Lunds stifts landebok från omkring 1570 i formen *Ingebörup*. Eskild Gye var då innehavare av "dominium" till de båda gårdarna i Ingeborrarp, dvs hade rätten att uppbära skatt. Att byn nämns i landeboken sammanhänger med att kyrkan årligen uppbar ränta för en äng i Ingeborrarp, som kallades "Sönnarps äng" och gav sex lass. Dessutom uppbar kyrkan smör för en jord till vardera av de båda gårdarna, totalt 36 mark. Av den östra gården i Ingeborrarp, som kallas i landeboken, erhöll kyrkan två pund smör årligen i landgille för en äng som kallades "Sneriet" vilken gav 15 lass. Möjligen var "Sneriet" en tidigare benämning för "Hägnaden". Gränserna mellan Bjärsgårds och kyrkans jordar



har varit föremål för mångåriga tvister och utredningar. Att landgillet utgick i smör visar att boskapsskötseln var den främsta näringsgrenen i byn.

Enligt prästrelationerna av år 1624 fanns det alltså två gårdar i *Ingeborrarp*. Möjligen

kan något av de nio byggena i Rya socken även legat där. I Gillbergs beskrivning över Kristianstads län 1767 upptages Ingeborrarp som utsockens frälse omfattande 7/8 hela hemman jämte ett torp och två skvaltkvarnar.

I Ingeborrarp fanns 1658 enligt den gamla danska jordeboken två gårdar, Ingeborrarp nr 1 och 2, värderade till ett hemmantal. Enligt en ny svensk jordebok tillkommen före 1688 omvärderades gårdarna så att nr 1 skrevs som ett halvt hemman och nr 2 som 3/8 hemman.

1671 års jordrevningsprotokoll lämnar en god bild av de båda gårdarna. Ingeborrarp nr 1 beboddes av Ingmand Larsson. Prästens tertialtionde uppgick 1670 till två travar råg, två travar och två nekar korn, sex nekar havre – 18 marker smör, dessutom en skeppa råg i helgonskydd och 16 öre till klockaren för altarmaten.

Gårdens utsäde utgjorde 5 tunnor råg och 5 tunnor korn samt 1 tunna havre. Jordmänen bestod av sandmull med sten och "kamp". Gården gav 28 lass hö, av vilka fem

lass var moängshö, det övriga var ljung- och backhö. Dessutom kunde tre lass bärgas på kyrkoängen. Ingemand Larsson erlade även 1 ½ lispund smör till kyrkan för en liten hage. Boskapen bestod av tre hästar, åtta kor, åtta ungnöt, 20 får, 20 getter och åtta svin. Mulbetet fanns i kärr och på mossar. Till gården hörde också en liten skvattkvarn i "Rya å" (Pinnån) som kunde mala till nödtorfen.

Den andra gården, Ingeborrarp nr 2, arrenderades av Olof Nilsson som hade en gårdman, Axel Axelsson. Prästens tertialtionde utgjorde 1670 två travar råg, 12 nekar korn, 1 nek havre, 18 marker smör, varjämte klockaren uppbar 1 skeppa råg och en skeppa korn i helgonskydd samt 16 öre silvermynt för altarmaten. Utsädet utgjordes av två tunnor och fyra skeppor råg och korn samt tre tunnor havre. Ångarna gav 21 lass ängshö och två lass moänghö. Dessutom kunde tre lass bärgas av en kyrkoäng. Boskapen utgjordes av två hästar, två oxar, sex kor, sex ungdjur och fyra svin. Även till denna gård hörde en skvattemölla.

Under det svensk-danska kriget 1675–79 blev särskilt byarna som låg utmed riksvägen svårt utsatta i samband med durchmarscher. Fastän Ingeborrarp inte låg omedelbart vid riksvägen undgick byn dock inte krigets vådor.



I Svennegårds utredning om Rya kyrkas jordar omtalas, att "fru Elin Parsberg till Biersgård haver en ödegård i Rya socken, som Olof Nilsson i Ingeborrarp sist åbodt". Domboken för Norra Åsbo 1680–81 uppger att enligt vittnesmål av Per Nilsson i Åkarp och Olof Jönsson i Rya hade Olluf Nils gård i Ingeborrarp under tre års tid stått öde såväl som kyrkoägan till samma gård varit öde under åtta års tid. Ingemand Larssons gård sammastädes hade under krigstiden varit lite i bruk liksom kyrkoängen till samma gård, med undantag av en liten del i vången.

Gården hade legat öde över åtta eller tio år.

Bönderna under Bjersgård hade svårt att betala sina arrenden. Ridefogden Jacob Olsson på Bjersgård instämde samtliga Bjersgårds bönder i Rya socken för att de ej erlagt landgille. Domboken omvittnar även att åtta man utsågs för att besiktiga vad som huggits i Bjersgårds enskilda skogar såväl av al, ek och bok för att bränna pottaska.

Övriga rubriker i boken under detta avsnitt är Gårdsfolket och Byggnaderna.
Boken kan köpas i Gårdsbutiken

Böcker och skrifter utgivna av Örkelljunga Hembygdsförening

Finns att köpa hos följande:

Kulturhuset, Örkelljunga ▫ IINICITI (Bokhandeln) Stockholmsvägen 9 Örkelljunga ▫ Gårdsbutiken Ingeborrarpsgården

Röd text markerar slutsålda böcker och skrifter

BÖCKER

- 1 **Sången om Örkelljunga kyrkklocka**
av Nils-Arvid Bringéus, 1949
- 2 **Kyrkans tjänare i Örkelljunga pastorat**
av Nils-Arvid Bringéus, 1950
- 3 **Folkmål från Örkelljunga**
av Gustaf Öhrstedt. 1951 2:a uppl 1979
- 4 **Folkminnen från Örkelljungatrakten**
av Nils-Arvid Bringéus, 1953
- 5 **Kring livets högtider i Örkelljunga församling**, av Gabrielle Jeansson och Inga Kindblom, 1968
- 6 **På Skyttepaviljongens tid**
av Emfrid Tangell, 1978
- 7 **Några anteckningar till folkskolans historia i Örkelljunga församling**
av Alarik Svensson, 1:a uppl. 1979
- 8 **Barndomsminnen från Örkelljunga**
av Birger Birke, 1980
- 9 **Torpen på Lärkesholm**
av Lars Buhrgard, 1981
- 10 **Örkelljunga Hembygdsförening 1931-1981 Ett minnesalbum** av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarson, 1981
- 11 **Resekörare och beskrämare**
Om handeln i Örkelljungabygden i gången tid av Nils-Arvid Bringéus, 1983
- 12 **Lärkesholm och von Reiserska stiftelsen** av Nils-Arvid Bringéus och Nils Erik Forsell, 1984
- 13 **Ödesjulen i Lemmelshult 1868**
En etnologisk studie av Christina Billing, Helene Ehriander, Jan Garpenhus och Helena Holmkrantz, 1985
- 14 **Hemma i Harbäckshult Minnen och uppteckningar** av Daniel Harbe, 1987
- 15 **Korgmakeri i Örkelljungabygden**
av Anna Kinell och Marita Malmberg, 1987
- 16 **Martin Ahlberg, provinsialläkare**
av Gull Ahlberg, 1988
- 17 **Minnesbilder från järnvägens tid**
av Nils-Arvid Bringéus, 1988
- 18 **Ljuvliga toner**
En minnesrapsoodi av Elis Pålsson, 1989
- 19 **Sjökapten Gustaf Nilsson och hans stiftelse** av Bror Malmsten och Anders Andersson, 1990
- 20 **Folkskola och byfolk i Rya**
av Arvid Hedfors, 1990
- 21 **Fotografer i Örkelljunga** av Ann-Marie Campbell och Monica Gauffin, 1992
- 22 **Hjelmsjö** *En berättelse om ett familjeföretag och en samhällsmiljö* av Nils-Arvid Bringéus, 1992
- 23 **Från bokskåp till kulturhus** *En berättelse om biblioteken i Örkelljunga kommun under redaktion* av Nils-Arvid Bringéus, 1993
- 24 **Herremän, handlare och husare i Åsljungatrakten** av Arvid Hedfors, 1994
- 25 **Utan krusiduller** *Klipp ur minnet och Annonsbladet* av Elis Pålsson, 1995
- 26 **Katederfolk Om folkskollärarna i Örkelljunga församling** av Nils-Arvid Bringéus, Arvid Hedfors, Sven Mjörnheden, Helge Persson och Elsa Ågren, 1996
- 27 **Örkelljunga kyrka** av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarson, 1997
- 28 **Från klocksägen till kommunvapen** av Nils-Arvid Bringéus, 1998

- 29 Gåramålningar från Örkelljunga, Rya och Fagerhult** av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarson, 1999
- 30 "Ja" kommer ihu!** av Anders Andersson, 1999
- 31 Gästgiveriet i Örkelljunga** av Nils-Arvid Bringéus, 2000
- 32 Minnen från en skogsbygd** av Hugo Wallin, 2001
- 33 Landshövdingen på Lärkesholm** En levnadsberättelse i anledning av trehundraårsminnet av Anders von Reisers födelse av Nils-Arvid Bringéus, 2001
- 34 Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson** av Bengt Andersson och Kjell Å Modéer, 2002
- 35 Örkelljungabilder** En bok till minnet av Sven Hjalmarson av Nils-Arvid Bringéus, 2002
- 36 I Örkelljunga på 1930- och 1940-talet** av Bo Hellström, 2003
- 37 Rune Brännborn—Företagsbyggare under 50 år** av Nils-Arvid Bringéus 2003
- 38 Järnvägsminnen från Örkelljunga** Utgivna av Nils-Arvid Bringéus, 2004
- 39 Spåren i landskapet** Utgiven av Riksantikvarieämbetet, 2004
- 40 Tockarp - En bygd i förändring** under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2005
- 41 Örkelljunga Hembygdsförening 75 år** under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2006
- 42 Samrealskolan i Örkelljunga och dess föregångare 1920-1967** av Evert Abrahamsson, 2007

- 43 Krig och fred i Örkelljungabygden** under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2008
- 44 Emigrantöden från Örkelljungabygden** under redaktion av Nils-Arvid Bringéus och Stephan Swärd, 2009
- 45 Lärkesholms gods och von Reiserska stiftelsen** under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2010
- 46 Örkelljungaminnen, Tretton ortsböcker berättar** under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2011
- 47 Örkelljungabygden från ovan** av Bertil Hagberg, 2012
- 48 Örkelljunga - en hantverksbygd** av Nils-Arvid Bringéus med bidrag av Bo Hellström, 2012
- 49 Åsljunga – en bygdebeskrivning** under redaktion av Nils-Arvid Bringéus, 2013
- 50 Grönadal i Västra Ringarp. Historien om byn, gården, ägarna** av Johan Svinhufvud Roos och Arne Roos, 2018

SMÅSKRIFTER

- 1 Ingeborraps friluftsmuseum** av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarson, 1992
- 2 Rya gamla kyrka** av Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarson, 1993
- 3 Bonadsmålningar** av Nils Lundbergh med kommentarer av Nils-Arvid Bringéus, 1994
- 4 Kara-or å stue-snack** av Anders Andersson, 1995
- 5 Våra Milstolpar** av Bo Hellström, 1997

- 6 Bebyggelsenamn i Örkelljunga kommun** av Carl-Erik Lundblad, 2009

Besök vår Stallbod!

Vi har ett stort utbud av hantverksprodukter och sköna ting.



För aktuella öppettider besök vår hemsida, www.ingeborrap.se

Välkomna!