



HEMBYGDSKALENDER



2025

”Mitt hjärta bor i en gammal gård”

En uppteckningsfärd med cykel på 50-talet förde mig för första gången till Ingeborrarp. Frans Olsson hade just börjat riva loglängan på sin uttjänta arrendegård. Inom kort skulle även den knuttimrade ryggåsstugan och det stenfogade stallet vara utplånade och ägorna planterade med gran.

Det var då jag fick visionen att gården måste räddas och få en ny funktion som hembygdsmuseum. Tanken var djärv, men Bjärsgårds godsförvaltare lät oss få arrendera gården.

Steg för steg sattes den i stånd och är nu i Hembygdsföreningens egen ägo jämte Krökatorpet och Slättsjöstugan. Tillsammans med den närbelägna Rya gamla kyrka har Ingeborrarps Friluftsmuseum blivit ett kulturresept av omistligt värde för kommunens invånare och för in- och utländska turister.

Ett kunskapscentrum som vill levandegöra gångna tiders kultur för 2000-talets människor.



Nils-Arvid Bringéus

Hedersordförande i Örkelljunga Hembygdsförening

Professor emeritus i etnologi

(Avliden 2023)



Ingeborrharpgården

Ingeborrharpgården är uppförd under första hälften av 1700-talet och står kvar på ursprunglig plats. Stugan uppförd av furubåle i knuttimring, vilket är en ålderdomlig konstruktion som förekommit redan på 1200-talet.

Logbyggnaden och stallet är uppfört under 1800-talet.

JANUARI

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
1			1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19	4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31										



Trämuséet

Byggnaden har uppförts i olika etapper på 1940-talet och har innehållit stall och loge. Hembygdsföreningen öppnade 1992 ett trämuseum som visar hur träet förädlades för byggnads- och slöjdändamål.

Enekorgen

Tillverkning av enekorgar var den vanligaste formen av träslöjd i Örkelljunga. Därför har även enekorgen blivit en Örkelljungasymbol. En av de första korgmakarna var soldaten Bengt Lundahl, f.1826. Med sin hustru Katarina, f.1829, fick han tio barn i sin backstuga i Tockarp. Fyra generationer korgmakare blev det i Bengts släkt. Den siste, Arne Hjalmarsson, slutade att göra korgar 1972. Från Tockarp spred sig hantverket för att på 1940-talet förekomma i de flesta byar i Örkelljunga socken.

FEBRUARI

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
5						1	2	6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16	8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28										



Smedjan

Smedjan inköptes av Hembygdsföreningen 1980. Den var då belägen vid Stockholmsvägen i Västra Spång i Örkeljunga. Byggnaden återuppfördes där Krökatorpets stallbyggnad tidigare legat. Smedjan återinvigdes 1986. Smedjan har dubbla ässjor och har på ena sidan inretts som en bysmedja och på andra sidan som en mekanisk verkstad. Vid ingången har det ursprungliga skostallet för att sko hästar rekonstruerats.

På ovanvåningen finns en utställning som visar upptagning och smältning av järnmalm som var vanligt i bygden.

MARS

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
9						1	2	10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16	12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30	14	31						



Säsongspremiär

Lördagen och söndagen den 19-20 april kl. 12.00-15.00

Ingeborrarp öppnar för en ny säsong. Museet och gårdsbutiken välkomnar er med vårens vackra ting.

Ta en promenad på området och leta vårtecken med egen picknick i det gröna eller välkomna att avnjuta en fika på vårt Vårdshus & Café.

Gårdsbutiken har öppet varje lördag-söndag kl. 12.00-15.00 fram till och med september.

APRIL

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
14		1	2	3	4	5	6	15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20	17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30												



Nelleriet

**Söndagen den 4 maj
är Nässlans dag**

I Nelleriet finns en utställning om brännässlor. Anette Johansson gästar Ingeborrharp vid flera tillfällen under året bland annat på nässlans dag. Du som är nyfiken på brännässlor och dess användningsområde kan inspireras av Anettes verksamhet denna dag. Fler tillfällen presenteras via hemsidan och i våra sociala medier.

Ingeborrharps Gårdsbutik

Gårdsbutiken har ett unikt sortiment med litteratur som beskriver Örkelljunga bygdens historia och kultur. Här finns även gamla föremål, lokalt hantverk och mycket mera. Gårdsbutiken är även en info-point med turistinformation med broschyrer och kartor för trakten.

MAJ

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
18				1	2	3	4	19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18	21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31									



Midsommarafton

Fredagen den 20 juni kl. 12.00-16.00

Inträde 50 kr för vuxna, gratis för barn.

Välkommen att fira Midsommarafton på Ingeborrarp. Vi börjar kl. 12.00 för gemensam klädsel av midsommarstången. Kl. 14.00 blir det folkdans följt av ringdans kring midsommarstången. En underbar tradition för stora och små. Medtag gärna egen picknick eller avnjut en fika på Ingeborrarp's värdshus.



JUNI

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
22							1	23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15	25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29	27	30						



Våffelsöndag

Söndag den 13 juli kl. 12.00-16-00 på Ingeborrarps Vårdshus & Café.



Andra söndagen i juli anordnas, enligt tradition, årets våffelsöndag med kaffeservering, hembakade våfflor på Ingeborrarps Vårdshus & Café.

Varmt välkomna!

JULI

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
27		1	2	3	4	5	6	28	7	8	9	10	11	12	13
29	14	15	16	17	18	19	20	30	21	22	23	24	25	26	27
31	28	29	30	31											



Ingeborrharpdagen & Höstmarknad

Söndagen den 24 augusti kl. 12.00-16.00. Inträde 50 kr för vuxna,
barn har alltid fritt inträde till Ingeborrharp

Välkomna till en dag när Ingeborrharp gästas av många utställare och flera aktiviteter. Smedjan är i gång och det bakas bröd på gammalt vis i den vedeldade ugnen. Vävstuga, kaffeservering, korvgrillning och lotteri!

AUGUSTI

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
31					1	2	3	32	4	5	6	7	8	9	10
33	11	12	13	14	15	16	17	34	18	19	20	21	22	23	24
35	25	26	27	28	29	20	31								



Lek och pedagogik för de yngre

Våra miljöer och utställningar har i huvudsak riktat sig till vuxna besökare.

Men med hjälp av projektmedel kunde vi utveckla verksamheten med projektet "Lekhörnan" och på ett lekfullt sätt tillgängliggöra muséet och bygdens historia även för den yngre besökaren.

Här kan man upptäcka föremål från förr, prova på att gå i tofflor och elda i den vedeldade leksaksspisen. Leva sig in i tiden med självhushåll då barnen fick hjälpa till med hushållets alla sysslor.

Lekhörnan är öppen när muséet och gårdsbutiken är öppet.

SEPTEMBER

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
36	1	2	3	4	5	6	1	37	8	9	10	11	12	13	14
38	15	16	17	18	19	20	21	39	22	23	24	25	26	27	28
40	29	30													



Ingeborrharpers friluftsmuseum

Hur levde man förr i tiden just här där naturen är så unik, där slätten möter skogen? På Ingeborrharpers friluftsmuseum får du svaret i bygdens äldsta bevarade gård som ligger på sin ursprungliga plats. Ingeborrharpers by har sannolikt medeltida anor. Den nämns i Lunds stifts landebok från 1570, då skrevs den Ingebörup och betyder Ingebjörns torp.

Ingeborrharpers friluftsmuseum består av flera gårdar och stugor från 1700- och 1800-talet. På friluftsmuseet finns trämuseum, järnmuseum, en permanent textiltställning samt utställningar med möbler, inredning och redskap för att visa hur livet på en bondgård var för drygt 150 år sedan

OKTOBER

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
40			1	2	3	4	5	41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19	43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31										



Kura skymning

Måndagen den 10 november kl. 19.00 börjar högläsningen

När mörkret lagt sig eldar vi i spisen i Slättsjöstugan och får lyssna till högläsning tillsammans med Örskelljunga bibliotek.

Nordisk litteratur läses vid samma tidpunkt över hela Norden i samband med Nordisk litteraturvecka och Kura skymning.

Det bjuds på varm choklad och gårdsbutiken håller kvällsöppet kl.17.00-19.00.

Gratis entré.

NOVEMBER

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
44						1	2	45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16	47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30								



Julmarknad

Lördag och söndag den 13-14 december kl. 12 .00-16.00

Entré: 50 kr för vuxna. Gratis för barn.

Ingeborrars julmarknad i gammaldags atmosfär med sprakande eldar och utställare med genuint hantverk och godsaker. Lämna din önskelista hos Tomten och se hur det går till i smedjan. I Slättsjöstugan sprids doften av nybakat bröd och i vävstolen växer en trasmatta fram. Läs mer om programmet och alla aktiviteter som presenteras på vår hemsida och i våra sociala medier.

DECEMBER

V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	V	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
49	1	2	3	4	5	6	7	50	8	9	10	11	12	13	14
51	15	16	17	18	19	20	21	52	22	23	24	25	26	27	28
1	29	30	31												